

Afsnit 1

Nis [...] Det her, det bliver ikke nemt. For det er langt hen ad vejen noget underligt pis.

Emma Det är inte så trevligt att säga piss.

Nis [...] Det her, det bliver ikke nemt. For det er langt hen ad vejen noget underligt pis.

Emma Oh My God! Den stora nordiska julchallengen! Oh My God! Oh My God! Oh My God! Det kan inte vara sant! Säg att det inte är sant! Säg att det inte är sant!

Jag har väntat på detta HELA mitt liv! Jag är HELT rätt deltagare till detta! Jag har tränat SÅ mycket! Jag firar jul VART ENDA ÅR och jag kan säga god jul på alla olika nordiska språk! Min farfar var faktiskt med på den allra första julchallengen för typ tusen år sedan...

Nis [...] Den næste deltager vi ringede til, var Sofia, fra Norge ...

Sofia Det høres litt dumt ut med alle juletradisjonene ... og hvorfor må vi reise? Kan vi ikke bare ta det på zoom? Men ok ... hvis jeg VIRKELIG kan få mitt vildeste ønske oppfylt ... så ... er det en ting som kan dra meg med på den turen. Hvis jeg gjør det, vil jeg ha én million flere følgere på Instagram enn Kylie Jenner.

Nis [...] Man får sit største ønske opfyldt, uanset prisen ... Er det ikke vildt?

Emma Min farfar säger att tävlingen var mycket vildare förr i tiden.

Nis [...] Lad os hoppe videre til den tredje deltager ... William, fra Danmark.

William Hej mor, undskyyyld! Det var bare fordi, jeg ville tænde et lille bål, så jeg kunne lave snobrød til dig ... og så kom der et KÆMPE vindstød ... eller, en orkan ... og så røg ilden lige over i hundehuset ... og så jee, gik det lidt amok, fordi det der vand åbenbart ikke var vand, men sprit eller noget.

Nis [...] Men til sidst lykkedes det at forklare ham, at HAN var blevet udvalgt til den store, nordiske julechallenge.

William Og ja, det der med hundehuset ... det var bare noget jeg fandt på.

Afsnit 2

- Nis** [...] Tidligere i dag, der mødte børnene hinanden for første gang, og der blev der allerede skabt en lille skandinavisk alliance mellem Emma, William og Sofia.
- William** Det bliver da rigtig sjovt, hva'?
- Sofia** Ja, det kommer til å bli veldig gøy!
- William** Gø? Ved du det med hundehuset?
- Sofia** Gøy!
- William** Ja ... Gø! ... Vov vov!
- Emma** Alltså hon menar att det ska bli roligt.
- William** Roligt?! Hvordan skal jeg tage det roligt, når alle snakker om den hund?! ... Det var altså kun hundehuset. Den har det helt fint!
- Sofia** Herre Gud!
- Emma** Min farfar har berättat att den stora nordiska julchallengen är det roligaste han någonsin gjort.
- William** Har din farfar været med før?
- Emma** Ja... och han har sagt att det kommer bli riktigt tufft. När han var med skulle han slåss mot både isbjörnar och pingviner.
- Sofia** Det finnes vel ingen pingviner i Norden?
- Emma** Nej inte längre... Farfar har sagt att han fångade den allra sista pingvinen.
- Nis** [...] en pige fra Finland sidder med en masse tech-grej - og en islandsk fyr sidder i en sweater og smiler til hele verden, med en akustisk guitar.
- William** Nå, meenn, hvad vil I ønske jer, når vi har gennemført spillet?
- Sofia** Flere følgere på Instagram enn Kylie Jenner.
- Emma** Vet du hur många som saknas?

Sofia La meg bare sjekke... Jeg kommer ikke på det akkurat nå, ikke veldig mange.

William Jeg skal i hvert fald have mig et par Yeezy sneakers!

Emma Men William... Du kan ju ønske dig precis vad som helst!

William Ja, er det ikke fedt! Jeg tænker at det skal være et par Yeezy Boost!

Sofia Herre Gud!

William Nej Sofia ... Yeezy Boost!

Sofia Hva med deg, Emma... hva vil du?

Emma Jag vet inte riktigt ... Jag vill bara kanske att min farfar ska tycka att jag är lite cool även om jag aldrig har fångat en pingvin.

William Hvis du bliver træt af dit ønske, må du gerne låne mine Yeezy Boost, en dag eller to.

Afsnit 3

Nis [...] Og den spises ofte sammen med en pølse, der laves ved at stoppe fedt, inde i en fåretarm - en såkaldt sperðill ... og det er dét som bliver dagens challenge!

Sofia Skal vi lære deg å spise pølse?

Nis Så,så Sofia ... ikke nu! I skal selvfølgelig alle sammen lave en sperðil. Altså en pølse, hvor I stopper fedt inde i en fåretarm ik'... lyder det ikke bare skønt?

Sofia Ah nei, det høres sykt ekkelt ut... Jeg tror det ikke er noe for meg.

Emma Min farfar säger att det alltid är bra att testa något nytt!

Nis Jamen så tror jeg, at vi er klar til årets første challenge ik'? - fårefedt, i fåretarm - er opgaven forstået?

Barn Jaaa!

Nis [...] Det var i hvert fald noget med noget der sku' ind i en fåretarm, ik' William?

William Nu ved jeg lige præcis hvad jeg skal gøre!

Afsnit 4

- Nis** [...] De har virkelig slidt i det, og nu er der kun ét minut tilbage, før de skal være færdige, med deres færøske fårepølser!.
- Emma** Nu är jag snaaart klar ... tänk att det var så sjukt lätt att hitta en tutorial.
- Sofia** Hei vlogg ... som dere vet er jeg en del av den nordiske juleutfordringen ... og i dag har vi laget en skikkelig deilig færøysk delikatesse. Jeg synes det ser super godt ut, og jeg skal nok lage en liten reaksjonsvideo senere, så dere kan se hvordan det smaker.
- William** Kom, kom så her... Jaa, hvor er du god! Stil dig her, så henter jeg en godbid til dig.
- Nis** [...] Når I har byttet pølser, så går I sammen, hen til fotografen der over og får taget et billede ... og sååh har I gennemført, den første runde i spillet.
- Emma** Skulle du vilja vara min partner, Sofia?
- Sofia** Så lenge du lover at jeg ikke må smake på den ekle pølsen?
- Nis** [...] William har valgt at stoppe fedtet inde i tarmen på et levende får - og nu påstår det samiske barn, Aapo, at, at William har gjort det forkert. Åh meen...
- Aapo** Jallas Dánskalaččat!
- Nis** [...] Jeh, okay, jeeh, han siger det er herreklamt, hvis han skulle slå fåret ihjel først.
- William** Er det det, du vil have Aapo? Et dødt får?
- Nis** [...] Så rolig børn, rolig... husk nu, hey, hey, hey ... husk nu lige at vi har fokus på fællesskab og venskab.
- William** Lige præcis ... det må du hellere nok forklare Aapo!
- Nis** [...] Så Aapo hvis ikke du vil bytte pølse med William - så er jeg desværre nød til at sende dig ud af spillet.

Aapo Na juo nuo..

Afsnit 5

- Nis** Lad os starte dagen med et lille recap ... William, jeg tror lige at du starter med at fortælle, hvad der skete i går?
- William** Jo altså ... vi skulle jo tage det her billede af vores fårepølser, men Aapo gjorde det helt forkert, så han kom til at klemme fåret på maven ...
- Aapo** Mon dahken dan ollásit boastut...
- Nis** Så ,så Aapo, husk at det er jul, og alle er glade! Bare fortsæt William.
- William** Så Aapo kom til at klemme fåret på maven, og så skød der en stråle af fårefedt ud over det hele, og Bjørk fra Færøerne, hun blev helt hysterisk, fordi hun er jo veganer. Jeg tror det tog Aapo næsten en halv time at tørre fårefedt op af gulvet.
- Nis** [...] Vi er nemlig klar til en ny dag, i et nyt land ... og er der nogen der kan gætte hvor vi er?
- Emma** Det är Norge!
- Nis** Det er et land med smukke fjorde og fjelde ... og hvor uldtøj, året rundt er både vældig cool og lækkert!
- Emma** Det är Norge!
- Nis** Det er også et land, der er kendt for sine skisportsstjerner,, Kvikk Lunsj og Marcus & Martinus.
- Emma** Norge, Norge, Norge!
- Nis** [...] Torden og lynild! Sikke, en tradition!
- William** Skal vi seriøst synge salmer?
- Sofia** Serr?
- Nis** [...] og hvis jeg, så ikke kan gætte, hvem der er bag kostumet, så er I videre til næste runde.
- Emma** Men är det inte lite fuskigt?

Sofia Du kjenner jo igjen stemmene våre?

Nis [...] Øystein fra Norge er i gang med at ringe til sin rige far, og bede ham, om at løse problemet.

Øystein Men far! Jeg vil ikke ha et alminnelig kostyme... det skal være DYRT og UNIKT!

Nis [...] Han har i hvert fald sat sig, på hug, foran en lille ged.

William Okay ... Prøv at gentag efter mig ... "I'm in love with the shape of you, we push and pull like a magnet do"

Emma William ... eh ... Vad gör du?

William Hvad ligner det? Jeg er ved at lære en ged at synge.

Sofia Haha! Det er kanskje det dummeste jeg har hørt noensinne!

William Gu' er det da, ej! Vi er snart igennem omkvædet af Shape of You!

Emma Men William... utmaningen handlar ju om att du ska klä ut dig... Inte att lära en get att sjunga

William Men jeg skal jo bare have Nis til at tro, at jeg har klædt mig ud som en ged..

Sofia Kan du ikke bare synge selv?

William Duuuh! Jeg er den eneste danske dreng i konkurrencen ... så Nis kan jo høre, hvis det er mig, der synger. I burde også finde en ged.

Emma Jag tror att vi har kommit på en bättre idé eller hur Sofia?

Sofia Jeg går i hvert fall ikke i nærheten av noen geit... det lukter fis!

William Sorry, det var vist mig.

Emma Lycka till William - du kommer verkligen att behöva det ...

Afsnit 6

- Nis** Sofia, vil du ikke fortælle lytterne, hvad der skete i sidste afsnit?
- Sofia** Vi er fortsatt i Norge - mitt hjemland. HEJA NORGE! Og vi er i gang med julebukk-utfordringen. Vi må kle oss ut og synge en sang. Hvis du klarer å gjette hvem som står bak forkledningen, så blir vi eliminert. Eh ... og William prøvde å lære en sau, som luktet fis, å synge ... og ... vent! Det er sykt juks at jeg forteller deg om det, for da gjetter du det jo bare. Det er korrupt!
- Nis** Ja okay ... du har måske en pointe, godt.
- William** Kom nu! "I'm in love with the shape of you". Nej, altså! Prøver du overhovedet eller hvad?
- Emma** Går det bra för den nya popstjärnan?
- William** Haha ... meget sjovt! Men skidt, meget skidt! Afgørelsen er om fem minutter, og jeg har ingenting. Jeg tror bare at jeg begynder at pakke mine ting.
- Sofia** William, vi har funnet en løsning. En som ikke involverer en geit.
- William** Men jeg har jo engang et kostume.
- Emma** Vi har gjort en till dig ... Kolla här.
- William** Et sumobryderkostume? Det gider jeg altså ikke.
- Sofia** Kom igjen William! Vi blir de tre syngende sumobryterne!
- Emma** Alltså vi har verkligen inte tid att stå och klaga William! Vi har ju en jättebra plan! Kom nu!
- William** Hvis nogen af jer, lægger det her på TikTok, så går jeg amok!
- Nis** [...] [...] og nu får vi tre små, sumobrydere på scenen - en af dem ser ud til at slæbe på en stor gastank.
- William** Jeg føler mig virkelig ikke tilpas i det her.
- Sofia** Det er bare et kostyme - slapp av William.

Emma Okej, när alla har andats in tillräckligt med helium så sjunger vi i kör tillsammans - är ni redo eller?!

Sofia Yes - de gjetter ALDRI hvem vi er.

William Lad os nu bare få det overstået, så jeg kan få det her kostume af.

Emma En, två, tre, fyr..

Afsnit 7

- Nis** Velkommen tilbage til den store, nordiske julechallenge! Emma ... vil du ikke lige fortælle os, hvad der skete i går?
- Emma** Jo, i den seneste utmaningen skulle vi klä ut oss till getter och sjunga julpsalmer för din mamma som inte hade en aning om vilka vi var. William försökte lära en get att sjunga "Shape of you" och en kille fick i sig så mycket helium att han flög iväg ut i rymden.
- Nis** Tak Emma! Prøv at høre, jeg vil bare gerne vide, hvad hed traditionen, og hvor kom den fra?
- Emma** Ja absolut! Det var julebukking som är en norsk jultradition.
- Nis** Tak! Vi er stadig i Norge, og hvis man lytter rigtig godt efter, kan man nærmest høre lyden af Norge, mens man spejder ud over de fantastiske fjelde.
- Sofia** Det der er sykt flaut å høre på...
- Nis** [...] Især fordi, at vi nu, skal i gang med en helt unik juletradition ... den norske juleleg ... Geeem kosten!
- William** Ej, hvor fedt, jeg hader rengøring!
- Nis** [...] Nåh, lad mig se ... hvor kom vi til?
- Emma** Göm kvasten!
- Nis** [...] ... og det må selvfølgelig ikke være jeres egen. Er opgaven forstået?
- Barn** Jaaaaa!

Afsnit 8

- Nis** [...] Men, som man siger, “What doesn’t kill you makes you stronger!”
- Sofia** Hallo! Kan du bare prøve å fokusere på konkurransen? Bare tre minutter?
- Nis** [...] [...] Når man har fundet en kost, så har man klaret sin challenge og er videre i spillet. Er opgaven forstået?
- Barn** Jaaaaa!
- Nis** [...] Især ikke, i vores lille, skandinaviske alliance.
- Sofia** Seriøst, William, måtte du absolutt knuse OG brenne kosten din?! Det hadde vært helt genialt om vi tre bare kunne byttet?
- Emma** Men vi har ju fortfarande två kvastar... så vi saknar faktiskt ju bara en!
- Sofia** Du har rett... Jeg finner lett kosten min. Hvor gjemte du din, Emma?
- Emma** Jo alltså jag har läst i en norsk julbok om jultraditioner att häxor är superrädda för snö... så jag har begravt min kvast i snö. Precis som en riktig norrman skulle gjort! Eller hur Sofia!
- Sofia** Tuller du? Det er det mest åpenbare gjemmestedet ... den er helt sikkert funnet allerede.
- William** Hey! HEEEEEEY! DEN ER LIGE HER!!
- Emma** Vad var det jag sa Sofia!
- Sofia** Bare glem det ...
- Emma** Bra jobbat William! Nu behöver vi bara hitta en till!
- Sofia** Hvordan fant du den?
- William** Jeg gjorde bare ligesom vores golden retriever derhjemme ... den ELSKER at finde kødben i min mors blomsterbed.

Emma William! När du nu är expert på att hitta saker kan du inte hitta en till kvast?

William Selvfølgelig! Kom med den! Oh Boy! Oh Boy! (kraftige snuselyde)

Sofia Hæhæh ... strålende!

Nis [...] Halv dreng, halv hund, William? Kan det virkelig være sandt?

William Jeg gjorde det! ... jeg fandt den!

Emma Du är helt sjuk William! Hur hittade du den?

William Jeg løb og løb ... og så fik jeg færtten af noget ... de der børn, der havde prøvet om kostene kunne flyve ... de havde efterladt kosten i bunden af fjeldet. Fordi de havde jo brækket deres arme, så de kunne ikke tage dem med!

Sofia Har du vært på det bratte fjellet?

William Ja! Det var ikke noget problem! Nu har jeg ovenikøbet fået varmen!

Emma Shit William! Du har räddat oss! Vi kommer att komma vidare i tävlingen!

Afsnit 9

- Nis** William, kunne du ikke lige fortælle, hvad der skete i går?
- William** Vi var i Norge, og legede 'gem kosten'. Det handlede ikke om rengøring, hvilket jeg synes var ret fedt. I stedet var det noget hvor man først skulle gemme sin egen kost og bagefter finde en anden kost. Så løb jeg ned af et fjeld, hvilket Emma syntes var ret cool.
- Nis** Tak William.
- William** Jeg løb ret hurtigt.
- Nis** Ja tak, det er fint.
- William** Jeg tror det var en rekord.
- Nis** [...] Derfor er dagens julechallenge, at I skal overleve en vaskeægte, dansk juleret!
- Emma** Vad menar du med överleva?
- Nis** Altså ... I skal tilberede en juleand, spise den - og så skal I undgå at ryge på hospitalet ... er opgaven forstået?
- Barn** Jaaaa!
- Sofia** William, du gør det... du er fra Danmark.
- William** Jeg ved da ikke hvordan man laver juleand.
- Sofia** Har du sett moren din eller faren din gjøre det?
- William** Jeg har set min far bestille chicken wings på Wolt.
- Emma** Vad är det egentligen som luktar?
- Sofia** William ... lukter ender alltså sånn?
- William** Jeg aner det ikke ... vi plejer bare at få det færdigstegt fra grillen.
- Sofia** Det er jo genialt, William... selvfølgelig! ... Vi tar bare en tur til grillbaren!

- Emma** Man kan väl bara beställa kyckling på en grillbar? Sa inte Nis att det måste vara en anka?
- Sofia** And eller ikke ... den har nebb og sier pip, eh, eller kvakk. Den anden lukter i hvert fall så ekkelt at jeg ikke kommer til å spise den. Kom!
- Nis** [...] [...] Han sætter simpelthen tænderne direkte i den rå and. Det er godt. Sådan Malik! That's the jule-spirit, bare spis!
- Malik** Nunatsinni ooqanngitsumik orsutukkajuppugut.
Ajornaqutaanngilaq!

Afsnit 10

- Nis** [...] Emma, William og Sofia er lige kommet tilbage fra grillen med noget der ligner en grillstegt and. Gud, det vidste jeg slet ikke, at man kunne købe, på en grillbar
- William** Vi fandt bare en and nede i parken, og så tog vi den med ned på Grill 2000, hvor de sagtens kunne hjælpe os med ...
- Sofia** William!! Shhh!!
- Nis** [...] I hjørnet herover, der står Bjørk fra Færøerne i sin "I Love You TOFU Moon" T-shirt og et håndmalet skilt, der demonstrerer mod kød og andesteg.
- William** Hvad er der galt med Bjørk?
- Sofia** Hun spiser ikke kødt... så hun er misfornøyd med at vi skal ha andestek.
- William** Spiser man ikke kød på Færøerne?
- Sofia** Herre Gud, William! Hun er veganer jo.
- Emma** Men om hon är vegan kan hon väl bara fråga om ett veganskt alternativ?
- William** Hva' for en fisk?
- Emma** Inte fisk William... Veganer äter ju inte fisk.
- Sofia** Men hva slags mat er det du snakker om?
- Emma** Alltså har ni inte läst materialet som Christmas Inc skickade ut?
- William** Joh, altså ... både ja og nej ... men nok mest nej.
- Emma** Jo alltså... Om man är vegan stod det att man kunde be om ett veganskt alternativ. På det sättet kan man fortfarande genomföra en mat-challenge även om man inte äter skinka eller anka
- Sofia** Sier du at vi kunne unngått alt dette bryet og bare valgt en vegansk rett?
- Emma** Alltså på ett sätt ja... men det här är väl roligare?

Sofia Herre Gud, Emma!

Afsnit 11

- Nis** [...] WASA ... op? ... Okay, den var måske også lidt søgt. Men hvad så hvis jeg siger "Lions don't compare themselves to humans!"
- Barn** ZLATAN!
- Emma** SVERIGE! Vi är i Sverige! JAG ÄR ZLATAN!
- William** Jeg troede, du hed Emma?
- Sofia** Herre Gud, William!
- Nis** [...] Jeg håber at I har fået varmet op, for I skal ud på en femti kilometer tur. Såå hvad venter vi på?!
- Emma** Har ni testat noget sånt innan?
- William** Nej aldrig! Jeg er bedre på snowboard.
- Sofia** Jeg hater langrenn!
- Emma** Jag tycker att det är väldigt roligt!
- Sofia** Du sier det bare fordi dere ikke har fjell til å stå på ekte ski.
- Emma** Alltså vi har massor av berg... Det är hos William som de inte har några riktiga berg. Men skynda er nu så vi kommer i väg innan det blir mörkt.
- William** Kan vi ikke bare få et lift af Aino? Hun har åbenbart en jetmotor.
- Aino** Yeehaw!!
- Sofia** For sent...
- Malik** Taakku jetmotorit piujuartitsinissamut pitsaavallaanngillat. Sisoraatinik ujakkaarneq siunissaavoq!
- Emma** Exakt Malik! Kom igen nu! Ta på dig skidor nu William!
- William** Jeg kan altså ikke mere!
- Emma** Kom igen nu William! Vi har bara hållt på i 30 minuter!

William Men det føles mærkeligt ... jeg står ikke ordentligt fast, og jeg fryser, mine fødder!

Emma Jag får kolla, det kanske är något med skidorna.

Sofia William, du har på deg joggeskoene dine!

Emma Men William! Du har ju inte pjäxorna på. Det är väl klart du har ont i fötterna dina fötter är ju helt blöta!

William Men det er jo mine Air Force Ones! Jeg elsker dem!

Sofia Står ikke dansker på ski? Er det fordi dere ikke har fjell?

William Hey! Vi har altså Himmelbjerget! Det er da et bjerg.

Emma Hur högt är det?

William 147 meter.

Emma 147 meter?! Och så ni kallar det för himmelberget? Vårt högsta berg heter Kebenekaise och det är 2090 meter långt.

Sofia Ja ja, vår er Galdhøpiggen på 2469, så jeg slo dere begge!

Nis [...] Men det løser dog ikke deres aktuelle udfordring, fordi de mangler stadig en del, for at nå frem til huset.

William Kan vi ikke godt stoppe for i dag?

Emma NEJ! Det blir mörkt! Och vi har verkligen inte lust att vara här ute. Vi MÅSTE hitta det där huset.

Sofia Enig... vi må finne det huset! Snap-streaken min ryker hvis vi ikke finner internett snart!

William Men har vi ikke snart gået, de fem til ti kilometer, vi skulle?

Emma Fem till tio kilometer? William det var femtio kilometer!

William Ja mellem fem og ti kilometer?

Sofia Nei William ... Det er halvtreds kilometer!

William WHAT!? NEJ, VEL? MENER I DET???

Emma Ja!

Sofia Ja!

Afsnit 12

- Nis** Sofia, vil du ikke lige give et lille resume af de seneste begivenheder?
- Sofia** I siste episode fikk vi i oppgave å finne huset med det svenske julebordet. Alle måtte gå på langrenn, så vi gikk sakte av gårde. Bortsett Aino, som knyttet jetmotorer til skiene sine. William valgte å dra i Air Force One-skoene sine... så nå er vi bak og han har kalde føtter og kan ikke gå lenger.
- Nis** [...] Så må man jo improvisere lidt, for at nå målet.
- Emma** Jag tror vi måste värma upp dina fötter William... annars kommer vi aldrig att komma i mål.
- Sofia** Ja, vi må redde både føttene dine og snapstreaken min... det er viktige ting som står på spill!
- William** Hvad var det?
- Emma** Det kanske är en älg?
- William** Nej, for elge går millioner i flok. Så havde vi jo set dem.
- Emma** alltså det gör de verkligen inte William. De är jäääättestora och är väldigt skygga.
- William** Jeg lover dig, at elge går vildt mange i flok ... sådan cirka en million.
- Sofia** Så som den ENE elgen som står der borte? Jeg ser ikke de 999 999 andre ... Kanskje de gjemmer seg?
- Nis** [...] og nu handler det bare om, at nå frem til det lille hus, indenfor en time, så kan de nemlig både redde Williams fødder og Sofias snap-streak.
- Sofia** Er du sikker på at dette er en god idé, William?
- William** Bare rolig, jeg har styr på det ... det minder lidt om et spil på min Xbox.
- Emma** Kan vi inte sänka farten lite?

William Det ved jeg ikke hvordan man gør.

Sofia Løper den ikke litt rart?

William Jo det har du da ret i, den er måske bare mæt og glad af alle de rådne æbler.

Emma Åh nej, sa du ruttna äpplen?

William Ja ... så du ikke det? Den guffede, helt vildt!

Emma Men då är den ju full! När älgar äter jästa äpplen blir de fulla ... Det är liksom ... alkohol!

Sofia Er du seriøst!? Jeg vil ikke dø sånn her... Jeg ofrer gjerne 1000 følgere for å slippe å dø sånn her!

William Yeehaw!!

Emma Vad gör du William?

William Jeg fikser det!

Sofia Men hvorfor går vi til et tre?

William Når vores golden retriever har drukket alkohol, skal den altid hen, til et træ og lette ben.

Emma Kom igen! Vi hoppar av medans den kissar!

Sofia Når i all verden drikker golden retrieveren din alkohol?

Emma JAG KAN SE HUSET! Jag kan se huset!

William Yes, vi klarede det!

Afsnit 13

- Nis** Emma, hvad skete der i går?
- Emma** Igår var ... Nja - inte helt lätt! Vi skulle ut på en 50 kilometer lång skidtur, men det slutade med att vi fick lift av en älg som tyvärr var lite full av jästa äpplen. Men ändå en spännande upplevelse! Och så hade vi blivit lovade ett riktigt julbord med julskinka och Janssons frestelse ... Men det fanns bara knäckebröd ... Så ... Så fortfarande en bra dag!
- Sofia** Det var fryktelig!
- Nis** [...] så er det i dag, den 13. december, og det rimer jo på Lucia - hvilket også, er udgangspunkt for dagens challenge.
- William** Den 13 december rimer da ikke på Lucia?
- ***
- Nis** [...] I gamle dage faldt dagen nemlig sammen med vintersolhverv og markerede derfor årets, mørkeste dag.
- Sofia** Skal vi begynde? ... Jeg kunne jo like gjerne vært på skolen hvis vi skal ha historietime.
- Nis** [...] Derfor, så skal vi bare hygge, med Lucia-optog og, de traditionelle svenske lussekatter. Lyder det ikke skønt?
- Emma** Men... Ingen challenge i dag?
- Nis** [...] Den bedste performer bliver Lucia-brud.
- Emma** Jag tycker att det är en bra idé vara med på den där auditionen.
- Sofia** Bli enige! Det ville sett SÅ bra ut på min insta om jeg ble Lucia-brud!
- Emma** Nej det är nog taktiskt smart. Det måste ge någon form av fördel.
- Sofia** Hun sa at det var frivillig?
- Emma** Men tänk om Lucia-bruden får en fördel på nästa challenge? En av oss tre MÅSTE isåfall vinna.

Sofia Jeg kan like godt gjøre det hvis du lover å filme meg for instagrammen min.

Emma Har du sett William? William! Vad gör du?!

William Beskytter mig mod lussekatter! Jeg klipper mig skaldet!

Sofia Du beskytter deg mot bakevarer?!

William Jeg skal ikke slikke på nogen katte med lus! Jeg har prøvet at have lus, én gang i mit liv, og det var sygt klamt! Jeg skulle bruge sådan noget shampoo der stank i flere uger! ... Og jeg fik det i øjnene, og det sved helt sindssygt ... Så hellere af med håret, end at prøve det igen.

Emma Men William ... Lussekatter är bullar.

William Hvad?!

Sofia Haha ... den dumme dansken slår til igjen!

William Hold nu mund! Hvor skulle jeg vide det fra?

Emma William ...

Sofia Føles ikke det rart?

William Nej, det er lidt koldt for hovedet faktisk.

Sofia Nei, rart ... altså weird.

William Nårh, mærkeligt? Jo, det føles måske lidt mærkeligt.

Emma Hallå! Fokus! Hur vinner vi tävlingen? Vi måste ha den fördelen till nästa challenge ...

Afsnit 14

- Nis** William, hvad skete der i sidste afsnit?
- William** Vi ankom til Sverige og fik at vide at vi kunne holde fri. Men så fik vi at vide, at der skulle være Lucia-auditions - og så ville alle lige pludselig være Lucia-brud. Nåh ja, og så besluttede jeg mig, for at barbere alt mit hår af ... ikke fordi jeg var bange for at få lus, men bare fordi jeg havde lyst - okay! Kun fordi jeg havde lyst! Jeg er ikke bange for de der lussekatter ... jeg havde bare virkelig meget lyst til at barbere mit hår af!
- Nis** [...] at kunne præsentere Christmas Inc.'s helt egen Lucia-audition! Lad os give en hånd, til den første deltager ... WILLIAM!
- William** Nu bæres ... LySET ... FrEM ... StOLT pÅ DiN KroNE!
- Nis** Tak , tak William ... yes, hvad er det man siger, hver fugl synger jo med sit eget næb. Lad os se, om Sofia kan gøre det bedre.
- Sofia** Svart senker natten seg. I stall og stue!
- Nis** Tak Sofia, tak ... det var uden tvivl en ... eh ... du er meget unik. Hvad med dig, Emma? Emma, kan du gøre det bedre?
- Emma** Sankta Lucia, ljuusklara hägring ...
- Nis** [...] Stort tillykke Helgi, og tak for at have beriget vores liv med den her skønne sang.
- Sofia** Hvordan kan den islandske versjonen være bedre enn min?! Jeg burde vært Lucia-brud ... den story hadde fått så mange views.
- William** Skidt med det Sofia, tag en lussekatt! De smager sygt fråderen! Man kan slet ikke smage at der er kat i jo!
- Emma** Men William ... Lussekatte har varken något med lusse eller katter att göra. Det är bara bullar.
- William** Men det smager i hvert fald sygt godt, uanset hvad!
- Sofia** Ja ok, de er faktisk ganske gode – godt jobba, Sverige!

Nis [...] så bliver det da for alvor nu ... jeg ELSKER Lucia ... det gør jeg altså!

Sofia Er det bare meg, eller lugter det brent hår?

Emma BRAND! DET BRINNER!!

Nis [...] PAS PÅ! Nej, nej, nej - det er en katastrofe, det her.

William Jeg vidste bare at det var en god idé at klippe sig skaldet! Jeg er jo seriøst bare genial nogle gange!

Sofia Shh William! Jeg bare filmer - dette blir ÅRETS story!

Afsnit 15

- Nis** Emma, kan du lige fortælle, med tre ord, hvad der skete i går?
- Emma** Öh ... brännskador ... ambulans ... och skrikande barn.
- Nis** Det tror jeg så måske lige, at du fik til at lyde, bare en lille smule værre end det egentlig var.
- Emma** Men 17 barn på sjukhus är inte jättebra.
- Nis** [...] I skal nemlig skabe ægte lillajulestemning ... er opgaven forstået?
- Barn** Jaaa!
- Nis** [...] Midt i salen, der står William og Sofia og spejder efter Emma.
- Sofia** Hvor er Emma? Ser du hende?
- William** Nej... Det er ikke så godt - vi har mega travlt!
- Sofia** Dette har vi ikke tid til. Vi begynder uten henne da.
- William** Okay ... lilla jul ... de andre har allerede malet et juletræ, så den idé er taget.
- Sofia** Okay. Jeg vet hva vi kan gjøre. Jeg farger håret mitt lilla. Den ultimative lilla jule-aksjonen. Få malingen. Så gjør jeg meg klar. Hey vloggen! Endelig er jeg live igjen! I dag feirer vi lilla jul, og det er derfor skal jeg farge håret mitt lilla. Husk å like og følge!
- William** Okay, her er malingen ... er du helt sikker?
- Sofia** Helt klart. Sånne som Kylie Jenner og jeg er ikke redde for å endre hårfarge. Det føles litt ekkelt ... håper jeg blir like fin som Kylie Jenner ...
- Emma** Hallå!! Oj, wow vilken sjuk hårfärg!
- William** Emma, hvor blev du af? Vi kunne ikke finde dig.
- Emma** Förlåt... jag var bara på toaletten.

Sofia Se, Emma ... vi farger håret mitt lilla til lilla jul - er det ikke genialt?

Emma Åh! ... Åh nej...

Sofia Hva skjer?

Emma Sofia ... Lillajul betyr ikke färgen lilla. Det betyr "liten". Altså en "small-version" av julaften ...

Sofia Nei... Nei! Du lyver!

William Hahah! I det mindste får du en vild hårfarve.

Sofia Det er ikke gøy William!

William Hahahahah!! Jo, det er virkelig gøy!

Sofia Så! Nå er du også lilla. Lol!

William Hvad laver du! ... Nu er alt mit tøj lilla!

Sofia Det var din egen feil ... nå går jeg ut og fikser håret mitt.

Emma Vad ska vi göra ... vi har två lila teammedlemmar, noll lillajuls-vibe, och en jättearg Sofia! Hur ska det här egentligen gå?!

Afsnit 16

- Nis** Emma, kunne du ikke lige være en god ven og fortælle hvad der skete i sidste afsnit?
- Emma** Jo alltså... Vi fick allihop i uppgift att skapa en lilla jul som är en åländsk tradition. Det var bara en liten förvirring om det handlade om färgen lila eller storleken lilla, som i liten.... Malik trodde det var färgen de menade och började måla en julgran. William och Sofia trodde också det var lila och började färga Sofias hår lila. Och Aino - Hon började bygga en stor maskin!
- Nis** [...] Og den teknik ser også ud til at have inspireret William, der har fundet en økse.
- Emma** Var verkligen försiktig nu William!
- William** Bare rolig ... jeg har styr på det!
- Sofia** Stakkars håret mitt!
- Emma** Det löser sig! Vi hittar säkert lite hårfärg åt dig efter allt detta... men kan vi inte bara fokusera på att vi ska klara oss vidare till nästa tävling nu?
- William** Endelig noget jeg er god til! Jeg er født til det her!
- Sofia** Men det ser helt forferdelig ut ... følgerne mine ler av meg.
- Emma** Det tycker jag faktiskt inte ... har du sett din insta?
- Sofia** Nei ... jeg tør ikke åpne.
- Emma** Du har fått massa positiva kommentarer.
- Sofia** Er det sant?
- Emma** Ja ... dina followers tycker du är svincool!
- Sofia** Hvordan kul?
- Emma** Ja, för att du har offrat dig själv för oss andra.
- Sofia** La meg se ... er det faktisk sant?

William Hahah!! Vig bort juletræ ... for her kommer den lilla smadremand fra Danmark!

Afsnit 17

- Nis** Sofia, prøv lige at forklare, hvad der skete der i går?
- Sofia** Vi måtte skabe en lilla julestemning ... og eh ... det var litt "språkvansker" ... Lilla betyr ikke nødvendigvis fargen lilla ... det kan også bety liten ... og nå er både håret mitt og Williams klær lilla.
- Nis** [...] Finland er både hjemland for mumitrolde og nogle pænt vrede fugle ... og det var såmænd også her, at de opfandt SMS'en. Tak for det Finland!
- Barn** Ole hyvä!
- Nis** [...] Og saunaen spiller også en central rolle i julen. Når det bliver lillejuleaften, som de kalder pikkojoulo, er det fast tradition at ...
- William** Hahah! Han sagde pikke-julo!
- Emma** Shhh! Han ska berätta om dagens challenge!
- William** Men hørte du ikke, han sagde pikke-julo?
- Nis** [...] Emma, William og Sofia er lidt uenige, om dagens strategi. William vil smide tøjet - men det synes pigerne er en dårlig plan.
- Emma** William, tycker du inte att det är lite för kallt?
- William** Koldt? Jo. Men genialt? 100%!
- Sofia** Hva er din geniale idé for noe?
- William** Hvis vi smider tøjet nu, så fryser vi HERRE meget når vi skal i sauna - og så går der længere tid, før vi får det varmt!
- Emma** William ... jag tycker faktiskt att det är en lite dålig idé.
- Sofia** Litt dårlig? Det er veldig dårlig! Du bør se på det mer som en "helse-cleanse". Tross alt kommer alle giftstoffene våre ut av kroppen når vi svetter, så det er viktigere å drikke mye vann.
- William** Pff ... Hvad sker der, når man drikker vand, Sofia?

- Sofia** Du blir hydrert?
- William** Så skal man TISSE!! Jeg skal ikke være tissetrængende i syv timer!
- Sofia** Men William, du kommer til å svette mye - da trenger du ikke tisse så mye!
- William** Så du siger, vi kommer til at tisse igennem huden?! Den må du altså længere ud på landet med!
- Emma** Guys! Det är ingen idé att bråka. Det gäller att hålla humöret uppe om vi ska vara inlåsta i sju timmar. Om vi vill att tiden ska gå lite fortare kan vi ju bara kolla lite på Netflix?
- William** Nåh, det kan da godt være - jeg skal bare ikke tisse igennem min hud.
- Sofia** Det er i hvert fall viktig at jeg har nok strøm på telefonen min!

Afsnit 18

- Nis** Kære, William. Hvad fik I tiden til at gå med, i sidste afsnit?
- William** Jamen vi forberedte os på dagens challenge - en syv timers saunatur. Så jeg prøvede at få min kropstemperatur ekstra meget ned, så der går længere tid før, jeg skal svede.
- Nis** [...] Vi ses om 7 timer! Jeg håber I kan holde varmen.
- Sofia** Det er ikke morsomt!
- Nis** [...] Det ser næsten behageligt ud ... men okay, de har selvfølgelig også kun været i gang i 30 sekunder.
- William** Kunne det her være en udfordring? Det er da meget chill!
- Emma** Vänta bara - det här är lite som en ugn man precis har slagit på. Det blir ju varmare än såhär!
- William** Det er fint. Jeg har faktisk tit været i sauna i badeland, så jeg tror ikke at det her bliver svært for mig.
- Sofia** Ikke selg skinnet før bjørnen er skutt, William.
- William** Hva'? Er du okay Sofia? Der er altså ikke nogen bjørn herinde.
- Emma** Hon menar väl att man inte ska ta ut glädjen i förskott. Jag tror ärligt talat att det här kommer att bli den tuffaste utmaningen vi har haft.
- William** Pff! Lad nu være med at bekymre jer så meget! Nyd det!
- Nis** [...] Der er stille. Helt stille. Selv ninjapigernes Soundboks er slukket.
- William** Jeg KAN ikke mere!
- Sofia** Her William, ta litt vann. Så lenge vi følger denne vannplanen jeg har laget, så skal vi kunne holde oss hydrerte til dette er over.
- William** Tak!
- Emma** Jag måste göra det här! Jag måste bevisa för min farfar att jag är lika cool som han!

Sofia Du er den kuleste jeg kjenner Emma.

Emma Oj! Tack! Det är du med!

William Jeg ville ønske at jeg stadig havde mit hår. Den her skaldepande gør at jeg hele tiden får sved i øjnene! Arh!

Emma Fokusera på något positivt, William. Det är bara det vi kan göra.

William Sneakers ... Yeezy Boost ... Fredagslik på en onsdag ...

Sofia Vi kan kanskje se på Netflix? Så tiden går fortere.

Emma Bra idé! Vi kan kolla på någonting med Astrid Lindgren!

Sofia Suk ...

William Positive tanker ... Positive tanker! Du kan godt William!

Afsnit 19

- Nis** Sofia, kan du ikke lige fortælle, hvad der skete i går?
- Sofia** Greit. Hør på meg. I går var liksom helt sykt, vi bare satt og satt i den finske saunaen - i 7 timer liksom! Jeg mener ... Jesus! Det kan liksom ikke være godt for deg ... det er farlig jo!
- Nis** [...] 7 timer, det er åbenbart farligt - i hvertfald hvis man spørger internettet. Så ehmm, sådan er det.
- Sofia** Helt seriøst, ködder du liksom?
- Nis** [...] Dagens challenge har faktisk ikke, som sådan, noget med julen at gøre.
- Øystein** Men er ikke dette den store nordiske julechallenge?
- Nis** [...] så vil jeg fortælle om det fedeste man kan opleve på Island. Tror du at du kan det?
- Øystein** Du høres ut som faren min. Bare fattigere.
- ***
- Nis** [...] [...] Og efterhånden, som de fleste deltagere har forladt samlingspunktet, står Emma, William og Sofia tilbage.
- Sofia** Hva skal vi gjøre? Er det noen som har en pappa med helikopter?
- Emma** Nä, min farfar säger att det bara är lata människor som åker helikopter. Så jag tänker att vi ska gå eller vad tror ni?
- Sofia** Jeg har ikke tatt på meg tursko, og jeg har forresten allerede våte føtter.
- William** Ro på. Jeg klarer den her. Vi bliver nogle af de første på udkigsposten. Jeg har nemlig fundet en snescooter, på Uber.
- Emma** Gud vad bra William!
- Sofia** Okay, det er faktisk veldig bra, William.
- William** Hvad? NEJ!

Sofia Hva skjer?

William Man kan ikke booke den l engere! Der st ar at den er blevet stj alet!!

Emma D a m aste vi g a.

Sofia  h det suger!! Lesebrettet mitt sier det er 32 km til posten!

Emma Om vi bara g ar fort kommer vi fram i tid.

William Vent lige ... Har du l est p a et br et, hvor langt der er?

Emma Nej, p a l asplattan tror jag.

William S a du l este det p a en plade? Er I okay?

Sofia S a slow dere danskene er. Lesebrett! Tablet! Ipad'en min!

William Ahhhhhhhhhh ...

Afsnit 20

- Nis** William, vil du ikke lige fortælle os, hvad der skete i går?
- William** Jo altså, vi er kommet til Island, hvor opgaven er at nå frem til en udkigspost. Jeg havde egentlig fundet en snescooter på Uber, men den plan gik i vasken, og så blev vi nødt til at gå ... og Sofia havde en læseplade, som åbenbart er det samme som en iPad i Norge. Men jeg kan ikke forstå hvorfor, de ikke bare kalder det en iPad, når de godt ved, hvad det er.
- Nis** [...] de har gået 30 kilometer i den islandske natur. Og selv om, de nærmer sig målet, så er energien ved at være brugt, hos Sofia.
- Sofia** Jeg kan ikke føle føttene mine!
- Emma** Kom igen, vi är så nära.
- Sofia** Men, jeg klarer ikke mer.
- Emma** Finns det inget vi kan göra?
- William** Skal jeg bære dig?
- Sofia** Ja, bær meg ... please?
- William** Ingen problem ... jeg gik altid ture med vores golden retriever på ryggen, da den havde en brækket pote.
- Sofia** Takk, William!
- William** Sådan ... så er vi klar igen! "On the road again ..."
- Nis** [...] Nu handler det bare om at være stille, nyde den islandske natur og vente, på nordlyset.
- William** Sker der snart noget?
- Nis** Rolig William, bare slap af og mærk hvordan nordlyset bringer os sammen, ik'.
- Sofia** Men det er ikke noe nordlys?
- Nis** Shhh! ... Jeg tror faktisk bare de venter på, at I stopper med tale!

William BORING!

Nis Hvad sker der?! ... Ninjapiger! Sluk for den højttaler!

William Det er ikke en højttaler, det er en Soundboks.

Nis Kan I så slukke! I vækker Gryla!! Jeg tror det lykkedes ... jeg tror ikke vi har fået vækket Gryla.

Emma Vem är Gryla?

Nis Trolden Gryla ... hende der spiser uartige børn.

William HVAD SIGER I?! ... HVA'FOR NOGLE BØRN?!

Gryla Ég hata dubstep!

Sofia Det er Gryla! Løb ... Emma og William Løb!

Nis [...] så på den måde, har I allesammen gennemført en islandsk juletradition og derfor er alle også videre fra dagens challenge.

Emma Inte alla ... Gryla fångade de två ninjaflickorna.

Afsnit 21

Nis Uhh, det er koldt! ... Sofia, vil du ikke lige remse op hvad der skete sidst?

Sofia Ja! ... William klarte å vekke trollet Gryla, og det var ikke morsomt ... for hun var veldig sulten, og derfor mistet vi ninjajentene, ... men så lot Christmas Inc. oss alle gå videre - sannsynligvis for at vi ikke skulle klage og skape dårlig publisitet på sosiale medier ... ja, det var vel omtrent det som skjedde.

Nis [...] Lav jeres eget grønlandske juletræ, med det, I nu kan finde. 3-2-1 ... Sæt i gang!

Sofia Med hva vi kan finne? Bare prøv å se deg rundt. Det er is og fjell. Hvordan skal vi klare å lage et juletre av det?

Nis Kære, lille Sofia. Det er det der er opgaven, du skal være kreativ og du, skal finne på noget. Det er ikke mig der skal gøre det.

Sofia Du trenger ikke "kjære lille Sofia" meg.

Nis [...] Jeg siger bare at du skal passe på, de der hunde, de er dødssyndes farlige. Men det må du selv rode med.

William Den her challenge blev lige 1000 gange bedre!

Sofia Har noen av dere prøvd dette før?

Emma Min farfar säger att det är lätt att köra hundspann ... men jag vet inte riktigt.

William Bare rolig - jeg har 100% styr på det! Bare tag plads, læn jer tilbage og nyd turen!

Sofia Så bra det er, William! Jeg kan lage noen kule stories til instagrammen min nå!

Emma Är du säker, William?

William Selvfølgelig ... Jeg har prøvet det masser af gange!

Emma Okej, var bara försiktig, please!!

William Selvfølgelig Emma ... du kan være helt rolig! Yeehaw!!

Sofia Pass på nå, William!

Emma Det går för fort!

William Bare rolig Emma ... vi skal nok få fart!!

Emma William, kan du sakta ner, snälla!

William Men det går jo lige så godt!

Sofia William!

William Ja ja ... jeg skal bare finde pauseknappen?

Sofia Pause-knappen?

Emma Hade du inte gjort det här innan?

William Jo ... jeg har spillet "Mush Mush" på min Xbox! Men det her er åbenbart noget andet ...

Nis [...] HEY! Hvem har skrevet det?

William Du er herre ringe!

Afsnit 22

- Nis** Emma, hvad skete der i sidste afsnit?
- Emma** Dagens challenge är att vi ska hitta material till vår grönländska, kreativa julgran. Och sen fick vi köra hundspann så vi kunde utforska den grönländska naturen. Tyvärr hade William ingen annan erfarenhet från hundspann än från ett Xbox-spel, så för ett kort ögonblick så trodde jag att vi skulle krascha och dö, men som tur var fick William hunden på rätt spår igen!
- Nis** [...] Okay, nåh, så I fik simpelthen styr på hundene, jamen godt for jer!
- Emma** Det är ofattbart att det snart är jul – och att detta snart är över!
- Sofia** Vi er så sykt nære å oppfylle ønskene våre! Bare tenk, om 3 dager er jeg kanskje en av de mest kjente personene på Instagram.
- William** Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvad jeg vil ønske ... jeg vil virkelig gerne have et par nye sneakers ... men man kan jo også ønske sig en Playstation.
- Sofia** William, du tenker for smått!
- Emma** Jag förstår dig faktiskt, William ... Jag är inte heller säker på vad jag vill ... Jag vet bara att det har varit väldigt roligt att göra det här med er.
- William** Ja ... det har været ret fedt, har det ikke?
- Sofia** Det har vært superkult, faktisk! ... Hei, dere se der!
- Emma** Julgranar? Av plast?! ... Vad gör de här mitt i ingenstans?
- Sofia** Dette er det nest beste etter et ekte juletre! Vi klarer utfordringen!
- William** DET ER ET JULEMIRAKEL!
- ***
- Nis** [...] Så det ligner i sandhed et lille julemirakel, da Emma, William og Sofia kommer hjem, med slæden fuld af juletræer.

Emma Plast-träd till ALLA! God Jul!

Sofia Haha! Du er ingen dårlig nisse, Emma!

Nis [...] Ingen af dem siger noget, og William knuger juletræet ind til sig som en baby, der ikke vil give slip på sin bamse.

William Hey?! Jeg er sgu da ikke nogen baby!!

Nis [...] Der er et stort kryds midten af kortet - men ellers ingen forklaring.

Sofia Hva gjør vi nå?

Emma Vi måste ta oss dit. Annars har allt det här varit förgäves.

William Men vi kan jo umuligt finde hen til det kryds! De der mænd har jo taget alle slædehundene.

Sofia Vi er så nærme!

Emma Vi löser det! Vi har gjort det så många gånger förut - vi kan klara det en gång till!

Afsnit 23

- Nis** [...] Lyden bliver højere og højere, og til sidst kan man også høre stemmerne fra tre, udmattede børn.
- Emma** Kämpa William!
- Nis** [...] De står lidt og spejder rundt, men der er ingenting. Ikke andet end is og sne, så langt øjet rækker.
- Sofia** Vi må gjøre noe... vi kan ikke bare stå her.
- Nis** [...] Han går hen mod børnene - og da han er tæt på, stikker han armen ind under sin jakke.
- William** Jeg vil ikke døøøøøø!!
- Nis** [...] Det går op for børnene, at det her, er deres lift væk fra indlandsisen.
- Emma** Vi klarade det! Vi är framme!
- Sofia** Vi er så sykt kule!
- Nis** [...] Nu er det snart tid til finalen ... Mødet med Christmas Inc.'s helt egen, julemand - legenden, der kan opfylde de største ønsker!
- William** Hvor er det vildt!! Det er den bedste dag i mit liv!!
- Emma** Jag hoppas verkligen min farfar tycker att jag är häftig som har gjort allt detta.
- Sofia** Slutt å prate om bestefaren din... du er allerede 1000 ganger kulere enn han!
- Emma** Vad menar du?
- Sofia** Det er på grunn av deg vi har kommet så langt.
- Emma** Nej... det är väl du och William som har gjort att vi har klarat dom här challengesen.
- Sofia** Kanskje ... men William og jeg ville aldri klart å jobbe sammen uten deg.

Emma Men sluta nu...

Sofia Det er sant! Du er teamkapteinen vår! Ikke sant, William?

Sofia William?

Emma Vad hade vi egentligen gjort utan William och hans golden retriever?

Sofia Du har rett. Da hadde vi nok blitt eliminert i kostespillet i Norge.

Emma Ja, eller åkt ut med den där fulla älgen i Sverige.

Sofia Tenk at vi har opplevd dette sammen.

Afsnit 24

Nis Efter en hel nat i helikopteren vågner Emma, William og Sofia op, til et meget uventet syn.

Emma Sofia! William! Vakna!

William Undskyld mor! Det var ikke med vilje!

Sofia Hva snakker du om William? Åpne øynene og se ut av vinduet!

Nis [...] Han går helt hen til de tre barn og ønsker dem, en glædelig jul.

Emma Jultomten! Det är ju jultomten!

Nis [...] Forvirret spørger han, hvorfor de er tre - og ikke kun ét barn?

Emma Vi började med att vi var 100 barn och Christmas Inc. sa att vi nog skulle klara oss genom hela tävlingen men så sög den där lilla killen som var utklädd till hulken i sig massa helium och plötsligt var vi bara 99. Efter det skulle vi leka "göm kvasten" och det skulle egentligen också bara vara mysigt, men så var det en som sprang ut ur berget och så var det en sjungande häxa...

Nis [...] Han rømmer sig og spørger, hvad de ønsker sig.

Sofia Jeg vil ha én million flere følgere enn Kylie Jenner på Instagramen min.

William Yeezy Boost ... eller en Playstation ... eller Yeezy Boost ...

Nis [...] De tre børn kigger ind i det grønne buskads. Pludselig, sætter William i løb.

William COWABUNGAAAAA!!

Nis [...] Nu står de på stranden og spejder ud over horisonten, hvor Julemanden forsvinder, i det fjerne.

Sofia Han stakk av!

William Sikke en fupmager!

Emma Nu får vi ju inte en enda önskan uppfylld!

Sofia Og du fikk ikke engang lov til å si ønske ditt, Emma.

Emma Det är helt okej.. jag har ju fått hela det här äventyret tillsammans med er. Och det är ju faktiskt bättre än en önskan.

Sofia I like måte, Emma!

Emma Jag tycker mer synd om er... Ni visste ju vad ni ville önska er.

William Faktisk er det ikke så vigtigt med de Yeezy Boosts ... mit største ønske er faktisk bare, at få min hund tilbage ... det har været lidt ensomt, siden han døde

Emma Men William ... jag trodde du fortfarande hade en hund?

William Det er okay ... jeg savner ham bare ret meget.

Emma Du då Sofia? Du ville ju gärna ha en massa nya följare?

Sofia Samma det. Det er uansett ikke internett på denne øyen, men har dere tenkt over at dette faktisk er mye bedre enn et ønske?

William Hvad mener du?

Sofia Vi har en ekte sydhavsøy... helt for oss selv!

Emma Oj, det hade jag faktiskt inte tänkt på!

Sofia Vårt eget lille paradis!

Emma Jag tycker att vi ska göra det till vårt helt egna ställe... ett ställe där det alltid är härligt att vara.

Sofia Et sted hvor du ikke blir utsatt for ekle challenges.

William Vi skal have vores eget flag - valuta - og fodboldhold!

Emma Och den 24 december kan vara nationaldagen!

Sofia Hva skal den hete?

Emma Vad tror ni om Barnien?

Sofia Barnien ... det høres veldig bra ut!

Nis [...] Noget, eller nogen kravler forpustet op på bredden, og kaster sig i det varme sand.

William Aapo?! Er det dig?

Nis Som du måske kommer ihåg, så var Aapo den samiska killen som lämnade resten av gruppen för att själv hitta jultomten.

Aapo Leago dát juovllstállu sullo?

Emma Tyvärr Aapo... Jultomtens ö finns inte längre... men välkommen till vårt nya paradiset... det heter Barnien!